



# PAS OP DE PLAATS

ook als je pas op de plaats maakt,  
maak je nog steeds stappen



Nieuwe start voor Mali	pagina 3
Wat deden wij en anderen :	pagina 4 en 5
Tamikrest en Koninginnedag, Melanchthon, drukwerk, vrijwilligers	
Reis naar Mali	pagina 5 en 6
Vergadering Tafliste, ambassadebezoek en Malinese steun	
Financiën	pagina 7

## Nieuwe start voor Mali.

Mali kan weer voorzichtig vooruit kijken; er zijn verkiezingen gehouden en de Malinezen hebben gestemd. Ibrahim Boubacar Keita (IBK) heeft gewonnen. Er is hoop op verandering en ontwikkeling. De oorlog heeft voor veel problemen gezorgd – de economie kwam stil te liggen, met alle gevolgen daarvan. Mali was al een van de armste landen ter wereld, maar is nu nog armer geworden.

Het noorden is een ondergeschoven kindje. Iedere keer als men in het noorden begon te protesteren en te kennen gaf dit niet langer te accepteren, beloofde de regering de ontwikkeling op te pakken. Overeenkomsten werden getekend, maar er gebeurde weinig. De regering leek niet echt bereid om zich aan hun beloftes te houden.

Ontwikkeling is nodig, zodat de mensen in het noorden ook voelen en zien dat de regering naar hen luistert en aan hun behoeften tegemoet komt. Voedselvoorziening en economische ontwikkeling horen bovenaan in het “nog-te-doen-lijstje” van de regering te staan. Als de situatie niet veranderd blijft er in het noorden onvrede, frustratie en wantrouwen.

Gelukkig is er nu hoop op een nieuwe start van en in Mali. De Malinezen hebben massaal gestemd en de opkomst van stemmers was nog nooit zo hoog - 52%. Dat geeft aan dat zij veranderingen verwachten en weer toekomstperspectief willen krijgen.

De nieuwe president IBK heeft de zware taak om de democratie te herstellen en om Mali te ontwikkelen en opnieuw op te bouwen. Kan hij aan de hoge verwachtingen van de Malinezen kunnen voldoen? Zal het hem lukken om Mali uit de economische crisis halen, oude patronen te doorbreken, hervormingen door te voeren en het vertrouwen tussen de bevolkingsgroepen te herstellen? “Insh’allah” zouden de Malinezen zeggen. Laten wij het met hen hopen

## Wat doen en deden wij en anderen

- We moesten pas op de plaats maken door de onrustige tijd in Mali, maar het betekende niet dat we stil zaten.
- Stichting Walanta blijft bijdragen aan de ontwikkeling van de jongeren in Timboektoe en we gaan door met de bouw van het Centrum voor Beroepsopleiding. Zij hadden het Centrum al hard nodig, maar dat is nu nog dringender geworden.
- De avond dat de groep Tamikrest in Podium Café Grounds in Rotterdam een concert gaf mochten we, bij wijze van uitzondering, reclame maken voor Walanta. Dat aanbod hebben we met beide handen aangenomen. We hebben posters opgehangen, folders uitgedeeld en gepraat met de bezoekers over het project. Een aantal mensen heeft spontaan een bijdrage gegeven.



Met 30 april stonden Ada en Aissata op de vrijmarkt om van alles te verkopen, maar dat leverde niet zoveel op.

- Drukkerij de Keyzer&van Aken sponsorde ons door een deel van het drukwerk voor hun rekening te nemen.

- Met diverse scholen in Rotterdam is overleg geweest om te kijken of de leerlingen iets zouden kunnen doen voor de jongeren in Timboektoe. Een aantal scholen gaat kijken hoe ze ons in het komend schooljaar kunnen helpen. Bij het Melanchthon Bergschenhoek deden de 2<sup>e</sup> klassers in september een actie. De leerlingen deden en maakten van alles om zoveel mogelijk geld op te halen. En wat hadden ze een succes: resultaat maar liefst € 3.319,42. Fantastisch, al deze initiatieven.
- Met de Nederlandse Ambassade in Mali is een principe afspraak gemaakt voor een gesprek over het project in Timboektoe. De 2 onderwijspecialisten willen graag met ons overleggen hoe zij kunnen bijdragen. Zodra de situatie in Mali het toelaat gaat Janka er naar toe om de mensen van de partnerorganisatie Taflist en Mohamed weer te ontmoeten, om contacten te hernieuwen, om overleg met de ambassade te hebben enz.
- We namen afscheid van de secretaris, omdat ze niet in staat was deze te combineren met haar baan en gezin. Er staan gesprekken gepland voor een nieuwe secretaris. En we zijn blij met de uitbreiding van ons team – voor de fondsenwerving, de communicatie en het organiseren van evenementen.

#### Reis naar Mali.

Na 2 jaar is de voorzitter weer naar Mali gegaan. Om de mensen van de partnerorganisatie Tafliste weer te ontmoeten en hen een hart onder de riem steken. Ze waren soms wat ontmoedigd geraakt en hadden zich afgevraagd of de bouw van het Centrum wel doorgaat gezien de situatie in Mali. Omdat het niet veilig was om naar Timboektoe te gaan, was Mohamed naar Bamako gekomen.

#### Vergadering met de partnerorganisatie Tafliste

Een aantal leden van Tafliste waren 2 jaar geleden naar Bamako gevlucht, daardoor konden wij elkaar nu toch opnieuw ontmoeten. Zoals gebruikelijk werd de vergadering geopend met de traditionele theeceremonie en daarna hebben we met zijn negenen over het project. Iedereen is het er over eens dat het een hele moeilijke periode is geweest, maar dat we vol goede moed doorgaan. Ik vertel hen wat er in Nederland allemaal is gedaan. Ze zijn onder de indruk van het feit dat mensen, die hen niet kennen, hen toch steunen met geld of met tijd. Ze kunnen niet wachten om zelf de handen uit de mouwen te steken met de bouw van het Centrum.



Tafliste kon een stuk land aankopen, waarop het Centrum voor Beroepsopleiding gebouwd wordt; dankzij een gulle gever was dit mogelijk geworden. Het terrein is ook al ommuurd

#### Bezoek aan de ambassade

We hebben gesproken met mw.Tjoelker, het Hoofd Ontwikkelingssamenwerking. Zij raadde ons af om naar Timboektoe te gaan, maar ze was heel blij te horen dat we doorgaan met het project. Ze zei: "De mensen hebben dat nodig. Nu nog meer, want de stad moet heropgebouwd worden. Ze hebben behoefte aan gekwalificeerde mensen. De jongeren moeten veilig naar school kunnen en een vak leren. En de beste verdediging tegen terrorisme is scholing.

#### Malinese steun:

Omdat we vinden dat er in Mali ook van officiële instanties steun voor het project moet komen hebben we in Bamako (opnieuw) met een aantal mensen gesproken, waaronder het Ministerie van Onderwijs, die ons verwees naar diverse directies, de Kamer van Beroepen en de Fafpa (een steunfonds voor beroepsopleiding). Ons wordt verteld dat er een mogelijkheid is tot steun als we aan de voorwaarden voldoen. Als het Centrum er staat en is goedgekeurd door de overheid, dan zal men de 3- jarige opleiding van de jongeren financieren. Dat is geweldig nieuws uiteraard.

## Financiën

### Jaarresultaat 2013

Inkomsten		Uitgaven		
donaties	€ 1.891,00	bankkosten	€ 95,45	
acties	€ 3.695,42			
totaal	€ 5.586,42	Totaal	€ 95,45	Batig saldo € 5.490,93

Saldo € 871,92 per 01/01/2013

Batig saldo 2013 € 5.490,93

Saldo € 6.362,85 per 31/12/2013

Het bestuur nam de volgende kosten voor haar rekening:

Kosten voor de website, reiskosten met trein, tram of auto / parkeergeld (voor bezoek aan scholen, geven van presentaties, bijwonen netwerkbijeenkomsten etc.) Telefoon- en administratiekosten in Nederland en in/naar Mali, reis- en verblijfkosten bezoek Mali

**2013** – een heel succesvol jaar in allerlei opzichten

Benieuwd hoe het verder gaat – neem alvast een kijkje op onze website [www.walanta.nl](http://www.walanta.nl)



Stichting Walanta, Vasteland 179, 3011BJ Rotterdam Tel. 010-4122761 [www.walanta.nl](http://www.walanta.nl) [info@walanta.nl](mailto:info@walanta.nl)  
Bankrekeningnummer: NL27 INGB 0005 115 120 KvK nummer: 52921786 Fiscaal nummer: 850666648