



Walanta Nieuws 2 – 2020

| | |
|---|--|
| <p>INHOUD:</p> <p>overlijden Pieter corona reis naar Mali zomerschool plannen voor Toga en Timboektoe doneren vrijwilligers</p> | <p>verlies - het niet meer hebben van iets of iemand</p> <p>crisis - een situatie waarbij het functioneren ernstig verstoord raakt; een keerpunt - tijdstip waarop, gebeurtenis waardoor een beslissende verandering plaatsvindt</p> <p>Twee woorden die voor iedereen waarschijnlijk meer betekenis kregen in het afgelopen halfjaar en ieders leven hoe dan ook veranderde Verlies en crisis: bij ons, in Nederland, in Mali en in de wereld door corona door overlijden, door het kwijtraken van je werk en inkomen</p> |
|---|--|

Verlies

Onze vriend en penningmeester Pieter van den Oudenrijn is overleden. Pieter was een uniek mens, aardig, warmhartig, gul, ondernemend en iemand die graag iets wilde doen, wilde helpen, voor anderen iets wilde betekenen. Vanaf het allereerste moment is hij bij Walanta betrokken geweest. Hij was verantwoordelijk voor de financiële kant en de verslaglegging daarvan, maar was daarnaast een constante steun en toeverlaat. Door zijn bezoek aan Mali begreep hij de problematiek van de jongeren en de uitdaging die een project met zich mee zouden brengen. Toch ging hij er voluit voor. Zijn inzet, inbreng en ideeën heeft er mede voor gezorgd dat we daar iets moois hebben kunnen neerzetten. Daar zijn we hem heel dankbaar voor.

Crisis

En toen kwam het coronavirus en gooide roet in het eten. Het heeft onze levens serieus door mekaar geschud en de gevolgen zijn enorm. Ook al is het aantal (officiële) besmettingen in Mali klein, de genomen maatregelen zijn dezelfde als hier in Nederland - sluiten van scholen, winkels, markten en restaurants, mondneusmaskers dragen, thuisblijven en sociale contacten vermijden hebben nog steeds ingrijpende consequenties. Omdat de Malinese regering geen compensatieregelingen kent, zijn de mensen dan direct in nood en in nog extremere armoede terechtgekomen. De meeste veel gezinnen zijn afhankelijk van vaak maar 1 kostwinner (meestal dagloners) en die verloren werk en inkomen.



poster



bij gebrek aan waterleiding



mondmaskers naaien

In Timboektoe kwam er hulp van grotere organisaties, maar dat weerhield de jongeren niet om zelf ook ontzettend actief te worden in het geven van voorlichting. Overal in de stad hangen posters waarop wordt uitgebeeld wat men kan doen om de besmetting te bestrijden. Op plekken waar geen water voor handen is wordt een noodoplossing gevonden. Walanta heeft geld gestuurd voor het kopen van sanitaire pakketten (zeep, mondkapjes en handgel) voor de leerlingen. En ook voor de aankoop van lappen stof, waarvan de leerlingen van onze beroepsschool neusmondmaskers

maakten. We hebben heel bewust geld gestuurd en geen kant-en-klare pakketten, zodat de lokale winkeliers nog iets verdienden.

Reis naar Mali

Partnerschap en vertrouwen is van groot belang. Mohamed komt eenmaal per jaar naar Nederland, maar voor iedereen is het ook belangrijk dat de andere leden van Taflist contact hebben met Walanta. Daarom ging Janka na lange tijd weer naar Bamako – in februari. Gelukkig net voor de coronacrisis uitbraak.

Mensen pakken het leven zo goed als het kan op; in de stad lijkt het alsof het allemaal heel voorspoedig gaat, met Amerikaans aandoende, schreeuwerige gevelverlichting en knipperende reclames voor het bleken van tanden zie je armoede – alsof er geen problemen zijn met de veiligheid bedelaars, kinderen die van alles verkopen. Alsof er geen crisis/oorlog/problemen zijn. Als je met de mensen praat is het anders, maar zo zeggen ze: “Ça va, à la Malienne” – m.a.w. we doen wat we kunnen..

We hebben geprobeerd om afspraken te maken met mensen van diverse ministeries zoals Onderwijs en Werkgelegenheid . In 2013 lukte dat prima, maar nu is dat niet gelukt helaas. Het was heel lastig om telefonisch al iemand te spreken te krijgen, laat staan in levende lijve te ontmoeten. We hebben well een gesprek gehad met de ambassadeur Jolke Oppewal. Met hem hebben we gesproken over ons project en hij vond het de moeite waard. Jammer genoeg kon de ambassade niet financieel bijdragen, wel helpen bij het leggen van met contacten.

Met een aantal leden van Taflist (die op dat moment in Bamako waren) hebben we de plannen en de wensen voor de toekomst besproken.



Wat is er nodig, wat zal het resultaat zijn, hoe denken ze het mede aan te pakken. Iedereen merkt intussen hoe belangrijk scholing en ontwikkeling is.

Ook de dorpsbewoners beginnen de verandering te zien en dat is heel mooi. We concentreren ons daarom op wat we in deze moeilijke tijd kunnen doen.

Ondanks corona, stakingen, aanvallen op dorpen en wegen, en crisis rond de president lukt het toch steeds weer om met Taflist wegen te vinden om stappen te zetten.

TOGA

Gevolgen voor ons project / Wat doet onze partner

We moesten door alle coronamaatregelen wel besluiten om voorlopig het project stil te leggen. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt..... We proberen in overleg zoveel mogelijk te bepalen hoe we verder kunnen gaan. In Toga zeiden ze: “Laten we ons normale werk zoveel mogelijk proberen voort te zetten en daarbij natuurlijk rekening houden met alle maatregelen” en dat deden ze.

De praktijkopleiding is wel gewoon doorgedaan, ook in de vakantieperiode. De leerlingen kregen in de buitenlucht in groepjes les omdat er weinig gereedschap en materiaal is. Door de brand is veel materiaal verloren gegaan – die willen we in 2021 proberen aan te vullen. Het betekent dat de leerlingen nu examen kunnen doen en zij aan het einde van het jaar hun diploma krijgen. Natuurlijk is bij het geven van de lessen rekening gehouden met de coronamaatregelen.

Regen, regen, regen

Opnieuw is er in deze regentijd heel veel water gevallen en dat zorgde ervoor dat rond de school veel water niet wegloopt. De dorpsbewoners hebben zelf gewerkt aan een voorlopige waterafvoer en de afvoergoten betaald - provisorisch want ze hebben weinig geld. Prachtig om dit eigen initiatie te zien.



Om de overlast van het regenwater verder te beperken (en de eventuele schade aan de klassen te voorkomen) wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de aanleg van betere afvoergoten en aan dammen, die het water omleiden. Daarvoor moet een expert worden ingeschakeld en daarna willen we kijken of het haalbaar is om deze aan te leggen

Verdere plannen voor Toga

Grote gemeenschappelijke groentetuin

Er wordt ons wel gevraagd waarom wij niet vaker noodhulp geven aan de mensen in Toga. Maar wij gaan af op wat de mensen van ons vragen. Hulp in nood is natuurlijk fijn, maar ze willen liever structurele hulp – meer mogelijkheden om hun leven zo snel mogelijk weer te kunnen oppakken, om geld te verdienen, voor hun families te zorgen en onafhankelijk te worden.

In Toga willen ze graag, behalve doorgaan met de school, een grote groentetuin aanleggen. Zo'n tuin geeft veel mensen werk en genoeg groente voor het dorp – om zelf te eten en om te verkopen. Dat brengt een geld in het laatje, zodat er ook andere broodnodige dingen kunnen worden gekocht. Er is 1 ha. grond beschikbaar, dus gaan we geld inzamelen voor een omheining, 2 simpele waterputten en de nodige tuingereedschappen. Zo'n 30 vrouwen kunnen de tuin bewerken en om hen dat extra steuntje te geven zorgen we er ook voor dat ze een zadenpakket krijgen.



vergelijkbare tuinen

Plannen voor TIMBOEKTOE

De jongeren uit Timboektoe kunnen niet naar Toga gaan, want dan moeten ze iedere dag 40 km. lopen. We hebben naar andere mogelijkheden gekeken zoals het bouwen van een internaat, pick-up trucks aanschaffen of een autobus ombouwen tot terreinwagen, maar in de praktijk bleek dat financieel niet haalbaar. Deze onmogelijkheden en de groeiende vraag naar beroepsonderwijs in Timboektoe heeft ervoor gezorgd dat op dit moment 45 leerlingen een opleiding volgen in een pand, dat gratis ter beschikking werd gesteld voor 2020. In 2021 kunnen ze voorlopig verder op een ommuurd terrein waar we een overkapping neerzetten, maar dat is geen ideale oplossing. Daarom willen we een Praktijkschool voor Vakonderwijs bouwen waar jongeren onderwijs krijgen. We zullen moeten wachten totdat de financiering rond is en echt gebouwd kan gaan worden. We willen dit gaan

doen in samenwerking met 

Het mooie is dat elke euro, die wij ontvangen, door Wilde Ganzen met 50% wordt verhoogd.

DONATIES

Wil jij bijdragen?

Draag jij Walanta een warm hart toe en wil je dit project steunen?

Jouw bijdrage maakt echt een groot verschil voor deze jongeren, want zo krijgen zij een onafhankelijke toekomst zonder armoede.

Je kunt je bijdrage storten op de rekening **NL27 INGB 0005 115 120** van stichting Walanta te Rotterdam.

Wanneer je Walanta een aantal jaren achtereen wilt steunen is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan één of meer "gewone" giften. Een periodieke schenking is helemaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De door de fiscus hieraan verbonden voorwaarden zijn terug vinden op onze website www.walanta.nl (trefwoord: anbi status)

We willen alvast iedereen heel hartelijk danken voor de betrokkenheid en donaties.

Wij willen graag dat iedereen weet wat er met zijn bijdrage gebeurt. Daarom vragen we je om s.v.p. even je adres of emailadres op de overschrijving te zetten. Dan kunnen we je bedanken voor jouw bijdrage en je op de hoogte houden van het project.



want zonder vrijwilligers kunnen wij niet.

We zijn op zoek naar vrijwilligers om ons project te ondersteunen. Zelfs als je niet zoveel tijd hebt kun je wel veel voor ons betekenen.

Wil jij je vaardigheden en kennis inzetten om ons te helpen met:

- grafisch design (website, brochures, filmpjes, video's)
- organiseren van activiteiten en evenementen (met ons, door jezelf, bij je bedrijf of school)
- bemensen van stands (bij diverse Afrika Festivals)
- contacten leggen (bedrijfsleven, scholen, sociëteiten)

Heb jij interesse om vrijwilliger bij Walanta te worden? Of ken je iemand die dit zou willen?

Laat ons dit dan even weten via info@walanta.nl

Vertel het vooral door!

Wij zorgen dat kansarme kinderen ook onderwijs krijgen. Help jij mee om het werk van Walanta meer bekendheid te geven? Stuur deze nieuwsbrief dan alsjeblieft door naar je familie, vrienden, collega's en bekenden; vertel hun over Walanta en vraag of zij misschien mee willen doen. Ook daarvoor nu al een hartelijk dank je wel.



VOLG ONS OOK OP FACEBOOK!

ons liken is heel erg fijn



ons delen is helemaal geweldig

<https://www.facebook.com/Stichting-Walanta-1669986853282873/>



Stichting Walanta Vasteland 179 3011 BJ Rotterdam
Tel. 010-4122761 / 06-86006298

Bankrekening: NL27 INGB 0005 115 120

www.walanta.nl

email: info@walanta.nl

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je een relatie van stichting Walanta bent. Mocht je deze nieuwsbrief niet op prijs stellen, wil je ons dat dan laten weten via info@walanta.nl